

COLIN-JAAR 2012-2013 – GEDACHTE VAN DE WEEK 'DE STICHTER AAN HET WOORD'



Week 21

'Ik zou erg graag willen, zei hij, dat ze het verhaal van de begintijd op schrift zouden stellen. Dan zouden de mensen zien op wat voor eenvoudige manier we bij onze volksmissies te werk gingen. Ik denk dat dit ook de beste weg is om de geest van de Sociëteit te leren kennen. Ik houd mijn hart vast dat later een geest van zelfgenoegzaamheid in de Sociëteit binnendringt.'

(Jean Claude Colin aan het Woord, 11,7)

Week 22

'Iedere eeuw heeft nieuwe orden zien ontstaan. God heeft ze in het leven geroepen om te voorzien in de noden van een bepaalde tijd. Iedere orde heeft zijn roeping, zijn zending, zijn tijd. Zij verdwijnen wanneer de noden waarvoor God ze in het leven geroepen heeft, gelenigd zijn. Wanneer ze blijven bestaan, tonen ze toch niet langer het elan en de vitaliteit waarmee ze in hun begintijd gezegend waren.'

(Jean Claude Colin aan het Woord, 5)

Week 23

'Ik heb al mijn geestelijke en eeuwige belangen in Gods hand gelegd, en deze akte van overgave hernieuw ik heel dikwijls. Alleen zo ben ik er in geslaagd een volkomen vrede te vinden.'

(Jean Claude Colin aan het Woord, 29)

Week 24

'In de Sociëteit zullen we al die opvattingen aanhangen die de meeste ruimte laten voor Gods barmhartigheid, en dit vanwege de grote zwakheid van onze arme menselijke natuur, zonder echter in theologisch laxisme te vervallen.'

(Jean Claude Colin aan het Woord, 37,2)