

COLIN-JAAR 2012-2013 – GEDACHTE VAN DE WEEK

‘DE STICHTER AAN HET WOORD’



Week 45

‘Gebed, gebed...laten we bidden, laten we mensen van gebed zijn. Laten we zonder ophouden bidden. Laten we veel voor elkaar bidden. Als je goed wil doen, moet je bidden. Wie God liefheeft, elke waarachtige priester, moet in zijn ijver de hele wereld omarmen. En dit geldt des te meer voor ons. Laten we bidden! Wie alleen voor zich zelf bidt, is enghartig, en de genaden die hij krijgt zijn dienovereenkomstig.’ (Jean-Claude Colin aan het woord, 115,7)

Week 46

‘Laten we wakker worden, Messieurs, laat het geloof leven brengen in ons. De Sociëteit van Maria is een bij uitstek actieve congregatie; maar we zullen niets tot stand brengen als we in ons de man van gebed en de man van actie niet weten te verenigen: de man van gebed die geheel en al opgaat in de eer van God en de redding van de zielen, en de man van actie, die erop uit is dit verheven ideaal in praktijk te brengen.’ (Jean-Claude Colin aan het woord, 161,3)

Week 47

‘Om blijvend profijt te trekken uit onze retraite moeten we onze gesteltenissen leren peilen en onze gewoontes leren kennen. Maak niet te veel voornemens, niet méér dan één, en wapenen we ons om ons te verdedigen waar we het zwakst zijn.’ (Jean-Claude Colin aan het woord, 104,1)

Week 48

‘Ja, iemand die in alle oprechtheid gaat biechten, is vlak bij zijn bekering. Wat mij betreft, ik ben Romein en in de biechtstoel volg ik hun lijn, die van de Romeinen. Ik houd veel van deze beginselen: Alles voor de zielen. Het heil gaat vóór de wet.’ (Jean-Claude Colin aan het woord, 95,3)