

THE COLIN YEAR, 2012-13 - WEEKLY REFLECTION

'FROM THE LIPS OF THE FOUNDER'

(DUTCH HEADING COMING SOON. APOLOGIES... WEBMASTER :()



Week 33

'Ik voel me aangetrokken tot de arme klassen van de bevolking, tot volksmissies op het platteland, tot de armen van Lyon. Verwaarloosde mensen opzoeken, catechismusles geven, bedelaars helpen. Deze gedachten laten me niet los.' (Jean Claude Colin aan het Woord, 61,9)

Week 34

'In het begin van onze stichting was de toekomst erg duister en onzeker. Alles en iedereen was tegen ons, het ontbrak ons aan alles. We moesten het van God alleen hebben, we hadden niemand anders dan hem. Van de andere kant voelde ik me tot dit werk gedreven, niet in een vlaag van jeugdig elan, zoals je dat zo vaak ziet, maar door een impuls waarvan ik wist dat ze van boven kwam. Zo werd het voor mij een gewoonte om altijd en voor alles te bidden.' (Jean Claude Colin aan het Woord, 75)

Week 35

Hij haalde fel uit tegen de geest van kleinzerigheid, tegen de 'doetjes', zoals hij ze noemde. Daar kunnen we in de Sociëteit van Maria niets, maar dan ook niets mee beginnen! – En tegenover hen stelde hij onze confraters van Oceanië. (Jean-Claude Colin aan het woord, 115,3)

Week 36

Hij zei ons dat het heel belangrijk was elke drie jaar van overste te veranderen en hen van het ene huis naar het andere te verplaatsen. Hij zei: 'Zo blijft de geest van de Sociëteit bewaard. Ieder heeft zijn eigen manier. De een ziet wat de ander niet gezien heeft en de een maakt weer goed wat de ander heeft gedaan of heeft toegelaten.' (Jean-Claude Colin aan het woord, 82,5)