

COLIN-JAAR 2012-2013 – GEDACHTE VAN DE WEEK

'DE STICHTER AAN HET WOORD'



Week 29

'Laten ze elke vorm van hebzucht verfoeien. Ja, inderdaad, laten we een intense afkeer hebben van deze geest. Ik heb in de regel van sommige ordes gezien dat ze erop uit moeten zijn hooggeplaatste personen voor zich te winnen. Ik persoonlijk volg de tegenovergestelde lijn. Het vertrouwen dat we in schepselen stellen, welke deze ook mogen zijn, gaat altijd ten koste van de Schepper.' (Jean Claude Colin aan het Woord, 54,2)

Week 30

'Laten we ons bekleden met Jezus Christus en laten we daarom van harte ons best doen dat Christus met ons aan het werk kan. We moeten de oude mens in ons opzij zetten, en onszelf op de preekstoel afvragen: Wie ben ik dat ik deze zielen het brood van het Woord Gods mag brengen? Waarom ben ik deze preekstoel opgegaan? Het is toch om deze mensen voor Jezus Christus te verwekken.' (Jean Claude Colin aan het Woord, 56, 4)

Week 31

'We moeten de geest van de Sociëteit steeds beter bestuderen. Ik voel jammer genoeg dat wij, wanneer we ons niet vernieuwen, onze innerlijke spankracht kwijt raken. We zijn een armzalig slag mensen. Onze arme menselijke natuur trekt ons naar beneden. We moeten ze constant herstellen en onszelf opnieuw opwinden zoals we doen, wanneer we een uurwerk weer op gang brengen. Ja, zonder aandacht en edelmoedigheid zal de geest van de Sociëteit weldra verloren gaan.' (Jean Claude Colin aan het Woord, 59,2)

Week 32

'Wij moeten een geest van toewijding aan de Sociëteit hebben, een familiegeest. Wanneer iemand onverschillig staat tegenover de Sociëteit, is dat een teken dat hij geen roeping heeft. Laten we dus de familie liefhebben, die God ons gegeven heeft.' (Jean Claude Colin aan het Woord, 60,1)