

Op aandringen van bisschop Devie namen de Maristen deel aan het project om het geloof nieuw leven in te blazen onder de mensen, maar dan wel in hun eigen geest. De missies waren alleen mogelijk tijdens de maanden van de strenge Bugey-winters als de boeren en hun vee aan huis gebonden waren. De omstandigheden waren zwaar, de Maristen deden hun missionering in dorpen op 500 tot 1.000 meter hoogte, van november tot maart meestal onder de sneeuw. Pater Colin en zijn medebroeders werden er vaak gehuisvest in verlaten, vervallen pastorieën en preekten in onverwarmde kerken. In deze omstandigheden zou pater Colin zeggen: *“nooit was het leven zo moeilijk, en toch waren wij nooit gelukkiger dan toen”*.

Van 1825 tot 1829 bestond het missie-team van de Maristen uit de paters Jean-Claude Colin, Etienne Déclas, Antoine Jallon en Jean-Marie Humbert. En zo nu en dan deed Pierre Colin mee. We weten dat ze op zijn minst in 27 parochies zijn geweest, naast nog de jubilea vieringen en retraites die de Maristen verzorgden.

Aan deze periode kwam voor Jean-Claude Colin plotseling een einde tijdens de missie in Ruffieu, Pasen 1829, toen hij door de bisschop werd geroepen om de leiding over te nemen van het kleinseminarie in Belley.

De Bugey-missies gingen door, vooral dankzij Etienne Déclas. In 1836, toen de Sociëteit van Maria officieel door Rome werd goedgekeurd, maakte hij deel uit van die eerste groep Maristen die hun geloften deden. De rest van zijn leven bleef hij parochieretraités preken in de dorpen van het platte land. Hij werd erkend als *‘de nestor en de eerste Marist van de Sociëteit van Maria.’*

In de daaropvolgende jaren werden Maristenmissionarissen naar andere streken van het platteland van Frankrijk geroepen om daarmee het werk van geloofsvernieuwing voort te zetten, zoals dat begon in de Bugey en in de geest van Maria.

Om verder te lezen, zie

www.jeanclaudecolin.org

Bronnen/Thema's:

... 'Etienne Déclas, Apostle of the Bugey'

Bronnen/Pelgrimages:

... 'Options for Pilgrims. 2: Bugey Missions.'



De eerbiedwaardige Pater Jean-Claude Colin,
Stichter van de Sociëteit van Maria



NL

Voorzijde: trap naar de pastorie van Cerdon; Bugey: de kerk van Innimont. *Tekst en afbeeldingen:* Christian Ngoura SM, Joseph Ondoua SM, Ron Nissen SM.



**29 Oktober 1824
en het begin van
de eerste
Maristen
missies**





De kapel van Fourvière in de dagen van de eerste Maristen.

Op 23 juli 1816 beklommen twaalf jonge mannen de heuvel van Fourvière met dat bijzondere uitzicht op de stad Lyon, Frankrijk. Ze gingen naar de oude kapel van de Heilige Maagd. Al eeuwenlang kwamen katholieken naar dit heiligdom om er Maria's voorspraak te vragen over al hun verlangens en toekomstdromen.

Op deze plek beloofde de jeugdige groep toen om, zodra zij daartoe in de gelegenheid zouden zijn, de Sociëteit van Maria te stichten. Hun droom was een Maristenfamilie als een boom met verschillende takken: priesters, zusters, broeders en leken. Eén van de twaalf, de pas gewijde Jean-Claude Colin, zou een sleutelrol spelen om die droom waar te maken. Die verlegen jonge priester werd, samen met zijn oudere broer Pierre, benoemd in de afgelegen parochie van Cerdon, in het Bugey-gebergte in het oosten van Frankrijk.

De eerste negen jaar van zijn priesterschap zou hij doorbrengen in deze gemeenschap van wijnbouwers en boeren. Hun hartelijkheid en hun liefde hielpen de bedeesde jongeman om te groeien in vertrouwen bij het maken van plannen voor het begin van de Sociëteit van Maria.

Colin was ervan overtuigd dat de Heilige Maagd mannen en vrouwen riep om haar Zoon beter bekend en geliefd te maken over de hele wereld en dat dan op een manier die paste bij Maria's eigen geest van barmhartigheid. **Alexander Devie** was bisschop van het onlangs opnieuw opgerichte bisdom Belley. Missies in de plattelandsgebieden van Frankrijk waren deel van de enorme heropleving van het katholicisme in de periode na 1815. Bisschop Devie spoorde zijn priesters aan om missies te preken in de parochies die door de tirannie van de laatste decennia zoveel schade hadden geleden. Na verloop van tijd benaderde Jean-Claude Colin de bisschop met het verzoek om toestemming voor de

stichting van een, in zijn ogen, wereldwijde Sociëteit. De bisschop weigerde, maar Colin hield vol. Ze bleven met elkaar in gesprek, zij het altijd met een zekere spanning en soms nogal fel.

Uiteindelijk zei bisschop Devie tegen Colin: *“Als je dan perse missionaris wilt worden, begin dan hier. Ga naar de parochies van de Bugey. Breng daar de mensen terug naar het geloof... en zorg er vooral voor om dat vriendelijk en hartelijk te doen. Verkondig de barmhartigheid van de Heer.”*

In hun spiritualiteit waren zowel de bisschop als Colin beïnvloed door St. Alphonsus Liguori en zijn theologie van een barmhartige God. Colin had wel oren naar wat de bisschop voorstelde. Maar wie zouden de eerste Bugey-missionarissen kunnen zijn?

Etienne Déclas werd geboren op 1 december 1783 in Belmont, Loire. Hij kwam uit een gezin met sterke christelijke en morele waarden en liefde voor het onderwijs. Hij studeerde logica en vervolgens theologie tijdens zijn seminarie jaren. In 1814 ontving hij de tonsuur en het subdiaconaat en het jaar daarop werd hij tot diaken en vervolgens tot priester gewijd op 22 juli 1816, de vooravond van de Fourvière-belofte. De volgende dag beloofde hij mee te doen met het stichten van de Sociëteit van Maria.

De jonge pater Etienne begon zijn pastoraal leven als kapelaan in de parochie van Saint-Igny-de-Vers, ten westen van Lyon. In juli 1821 werd hij benoemd tot pastoor van Saint-Julien-sur-Veyle, veel dichter bij Cerdon en dus was het gemakkelijker voor hem om Pater Colin te bezoeken. Op 16 oktober 1824 tekende hij voor de laatste keer de registers van Saint-Julien.



Een indruk van Etienne Déclas



Pastorie van Cerdon

Op 29 oktober 1824 arriveerde Etienne Déclas in Cerdon om er zijn intrek te nemen bij de twee Colins. En zo ontstond de eerste communiteit van priesters Maristen. Die dag schreef Pierre Colin aan bisschop Devie: *‘Aujourd’hui la Société de Marie a commencé’*. *“Vandaag is de Sociëteit van Maria begonnen.”*

Jean-Claude Colin zou deze datum aanhouden als het feitelijke begin van de Sociëteit van Maria.

De Maristen missies begonnen tien weken later toen de paters Jean-Claude Colin en Etienne Déclas het steile, rotsachtige pad opgingen van Cerdon naar de



parochie van La Balme. Een indruk van de paters Colin en Déclas, klimmend naar La Balme

Het bergachtige gebied van de Bugey maakt deel uit van een groot massief dat Frankrijk scheidt van Zwitserland. De vele parochianen op het platteland waren slecht behandeld tijdens de Franse Revolutie. Priesters waren door de revolutionairen vermoord of verbannen, terwijl anderen ontmoedigd en lusteloos achterbleven. Naar deze afgelegen gemeenschappen werden de eerste Maristen gestuurd om de mensen weer tot geloof te brengen, hen weer hoop te geven en de genade van Gods barmhartigheid te verkondigen aan deze verwaarloosde mensen. De geestelijke behoeften waren enorm, met veel ongeldige huwelijken en grote achterstand in het toedienen van de sacramenten.



De kerk van La Balme, plaats van de eerste Bugey missie, januari 1825